

handling og fortæller med at være "æventyrlig". I dag er Rune T. Kidde gået væk fra tegneserier og tjener folket som forfatter og mediekunstner.

- Jeg kan stadig tegne, om end lidt mere abstrakt. Jeg har lige lavet en børnebog, der hedder "Søde Sally Sukkertop og andre ækle æventyr", forklarer Rune T. Kidde.

Det med at være forfatter

ikke særlig dyrt, og det er vigtigt, at det, man kommer med, ser lidt godt ud. Så gik jeg selv rundt fra forlag til forlag og til diverse aviser. Derigennem fik jeg et godt kontaktnet. Jeg skrev også digte og historier, som kom i avisen, fortæller Rune.

Det, der er så specielt ved Rune T. Kiddes tegneserier, er, at de bliver læst af alle - børn som voksne. "Æventy-

Rune. Tegneseriebranchen kan være en barsk og utaknemlig branche at forsøge sig i. Hvis Rune T. Kidde skal give et par råd til unge, håbefulde tegnere om den hårde vej op, så lyder de sådan her:

- 1)- Man skal have orden i sit materiale.
- 2)- Have en historie med en pointe.
- 3)- Og så glæde for det man laver.

# Runes Historie fra Ah til Åh

kilde: "Den æventyrlige Rune T. Kidde"



Rune T. Kidde er ud af en kunstner-familie. Han blev født i Dalum ved Odense den 27. september 1957.

I sin barndom levede Rune mest i sin egen fantasi og drømmeverden. Han lavede sit første album, da han var seks år. Det hed "De la more og co." og handlede om en detektivflodhest.

I 1970 blev Runes første stribe trykt på Politikens børneside. Den hed "Sherif Star".

Sidst i 70'erne var Rune inde i en alternativ periode, hvor han forsøgte sig med at tegne tegneserier på meloner og derefter at tegne med sennep. Det gik ikke som planlagt. Melonerne flækkede, og man kunne ikke trykke det, der var skrevet med sennep, så Rune gik tilbage til papir og pen igen.

I begyndelsen af 80'erne var Rune med til at stifte tegnestuen Gimle, der producerede Valhalla.

I 80'erne måtte Rune lave et album om måneden for at kunne overleve økonomisk. Han fik omkring 20.000 kroner for et album.

Rune T. Kidde mistede synet i 1990 på grund af sukkersyge, men lavede derefter stadig et par tegneseriealbums. Blandt andet "Dolly Dyt og de bøvede bamser", som han fortalte og fik illustreret af tegneren Lars-Bering Haarp. Rune valgte Lars-Bering som tegner, fordi han var god til at tegne sindssyge dyr.

I dag er Rune T. Kidde især kendt som fortæller af Tolkien i Børneradio på P3 og som en temmelig "genial" forfatter.